

Nordic team

Minnesanteckningar från dygn vid MØNs klint med ledarteamet för Salt & Light Nordic

(OBS! Detta är minnesanteckningar och behöver inte i alla delar innehålla en fullständig redogörelse utan ger en minnesbild över samtalen.)

Närvarande: Frank & Betina Anker-Wiik	Kai Serholt (fredagen)
Dave & Chris Richards	Jörgen Olson (fredagen)
Buck & Patty Hudson	Kiell Tofters
Paul & Mirjam John	Jan Griffith
Christian & Pernilla Wendesten	Håkan Gniste
Andreas & Anette Tofters	Samuel & Karin Stengård
Mats & Monica Nordén	Rickard Svensson (fredagen)
Janne Sääf	Stefan Löv
Paul Forsén	

Inledning

Chris delade en bild från Herren; "Vi går in i en tid där det inte blir en tyngd som tidigare utan en tid där det är som att "åka på en mjuk och slätt snö". Det kommer en tid där saker kommer att kännas lättare än det har gjort tidigare, och det gäller våra församlingar och där vi står med våra liv."

Dave inledde med ord från 2 Kor 4:7-16: "Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss. Vi är på allt sätt trängda men inte utan utväg, rådvilla men inte rådlösa, förföljda men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna. Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv skall bli synligt i vår kropp. Ty vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesu skull, för att också Jesu liv skall uppenbaras i vår dödliga kropp. Så verkar döden i oss, och livet i er. Men då vi har samma trons ande som i skriftordet: Jag tror, därför talar jag, så tror också vi, och därför talar vi. Ty vi vet att han som uppväckte Herren Jesus skall uppväcka oss tillsammans med Jesus och låta oss träda fram tillsammans med er. Allt sker för er skull, för att nåden genom att komma allt fler till del skall få tacksägelsen att flöda över till Guds ära. Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag." En god herde går genom mörka dalar. Vi är ett bräckligt lerkärl för att Guds kraft ska bli manifesterad. Tappa inte modet, låt inget slå ned ert hopp.

Summering

Relationerna växer i alla länderna i regionen, både på djupet och i antal. Flera samlingar är planerade under hösten/vintern. Det vi behöver vara vaksamma över är att i en expansion så får det inte komma att handla om en organisation eller ett samfund. Det handlar om en familj och om relationer. Vi får inte expandera utifrån att folk söker sig till oss för att vara med i en "sak". Det måste bygga på fördjupade relationer och en tydlig grund där vårt DNA är tydligt och klart presenterat.

Utifrån profetord till Dave om att i 3 dygn söka Gud för tiden som ligger framför fick Dave en Psalm, Ps 108. Det som Gud talade om var att Dave skulle koncentrera sig på 45 städer och regionerna runt omkring dessa städer. Det pastorala arbetet som Dave gör var det tydligt att det skulle fortsättas. Göteborg är en av de 45 städerna som tydligt kom upp för Dave.

Nordic team träffas onsdagen den 16 maj vid lunch t.o.m. torsdagsförmiddagen den 17 maj i Horred. Nordiska ledarkonferensen 17-19 maj 2012 börjar med ett ungdomsseminarium för utvalda ungdomsledare vid lunch på torsdagen, sedan fortsätter konferensen torsdagskväll till lördag eftermiddag den 19 maj. Team för detaljplanering av konferensprogram: Stefan (Sammankallar och

Nordic team

leder teamet), Christian, Buck, Dave, Betina, Chris och Samuel. Programmet ska vara klart inom två månader och allt klart den 5 dec.

Som huvudtalare bjuder vi in EFK:S ordförande Stefan Swärd, Kiell, Andreas och Mats sköter kontakten med honom och återrapporterar under september månad till detaljplaneringsteamet om han har möjligheter att delta. Övriga talare kommer inifrån familjen. Tema för konferensen: **"Familj med uppdrag"** underrubrik: **"Villigt kommer ditt folk" Ps 110, Fil 3:16**

Vi ser ett växande behov av att samla ungdomarna inom Salt & Light familjen i Nordic regionen. Det vi kan se är att om vi inte gör något och tar tillvara ungdomarna tillsammans går ungdomarna någon annanstans. Frågan vi behöver ställa oss är: "Varför ska vi fostra upp ungdomar och ge bort dem för att någon annan ska lägga in sitt DNA i dem?" Ett första team får arbeta med att sätta samman ett seminarium som är riktat till unga ledare på torsdagen innan konferensen i Horred börjar. Teamet består av följande personer: Mats (sammankallande och leder teamet) Paul, Janne, Rickard, Andreas och Christian. Detta ska vara inrapporterat till detaljplaneringsteamet senast den 25 november.

Praktiskt kommer det att ske en utveckling från Västerås med ett större gemensamt ansvar för det praktiska från alla församlingar. Samuel och Jan åker ned till Horred den 28:e oktober för att samtala och se över de praktiska detaljerna tillsammans med Jörgen.

Grundvärderingarna för Salt & Light Nordic har det ansvariga teamet arbetat med, dock räckte inte tiden till vid detta möte för att gå genom detta. Genomläsning och reflektioner på det materialet som är utsänt sedan tidigare görs till ansvariga inom det teamet.

Administrativa teamet sammanträdde där Stefan var sammankallande. Behov av en teologisk grund föreligger rörande hur vi ska hedra gäster som är huvudtalare vid konferenser samt hur vi arbetar med dessa frågor in i familjen. Ett team bestående av församlingsföreståndarna får i uppdrag att arbeta fram ett underlag omkring detta. Stefan initierar en Skype konferens på ämnet. De kommer utifrån det lämna ett underlag till Samuel, Mike & Jan. Utöver detta arbetar vi vidare utifrån de rekommendationer som togs fram och har varit utsända från Skype konferens omkring de administrativa frågorna med tillägg rörande milersättning ska vara anpassad utifrån land som personen reser från, om behov uppstår. Även att arvudet för konferensens huvudtalare bör ligga på 4000:-/dag oavsett sessioner, detta sett som ett golv, inte ett tak.

Vid nästkommande höstträff för teamet kommer vi att överlägga i två dygn för att möjliggöra mera fördjupade samtal och relationer. Den träffen ansvarar Sala/Heby för.

Nordic team

Minnesanteckningar

”Up Up and away”

Vi ser att mitt ibland oss så är det många stora berg som reser sig upp men vi ser att Gud går med oss och bergen faller ned och Hans rike breddas ut. Vi ser på detta dygns agenda som Dave har med sig.

Vi ser idag att den Nordiska och Baltiska regionen som vi finns i även sträcker sig över Tyskland, Färöarna och Island, den sistnämnda har vi idag inga församlingsrelationer idag. Vi behöver ta fram våra kartor och be för länderna och regionerna. Det vi kan se frukten av utifrån den grundläggande värdegrund vi står på är att det reses upp en ny generation som står för ett gudsrikesperspektiv i alla olika områden i samhället.

Danmark

Betina delade utifrån erfarenheten från föregående dygns överläggning från ”Sphere Day” i Danmark. Det var en samling med 12 olika ledare från olika sammanhang och Buck delade med dem om hur framtiden ser ut och hur man bygger relationsbaserat för Guds rike. Fokuset i samlingen var på att dela livet och lära känna varandra på djupet. Något som genomströmlade det hela var att det finns ett behov och en längtan att bygga på långsiktigt.

Finland

Stefan fick från missionsförbundet i Finland fria händer att handplocka en grupp med 6 personer för att sätta ned deras grundvärderingar omkring vad de är och vad de står på. Stefan leder denna grupp i Finland. Ta med och be för detta, för i detta arbete finns det en risk att det uppenbaras att framtiden kanske inte finns för samfundet. Det är runt 17-18 kyrkor i Finland med runt 1000 personer. Det är en tydlig och klar process där de senare ska presentera strategier och framtida lösningar för hela samfundet.

Kiell delade historien från missionsförbundet. Missionsförbundet har inte i sin historia skrivit ned sina värderingar. Det är lika över hela världen där de finns (Sverige, Finland och USA). Bakgrunden är att detta går tillbaka till när missionsförbundet startade utifrån en revolt mot Luthers tradition där Luther var viktigare än bibeln och motreaktionen var att vi behöver gå tillbaka till ordet och enbart ordet. Om Stefan lyckas med detta i Finland är det ett stort framsteg.

Detta arbete som vi gör i den Nordiska regionen ser vi skapar en modell hur man kan arbeta och andra ser och följer. Detta ger en stor effekt och genomslag när andra ser och följer efter hur vi arbetar. Det vi ser behövs är uthållighet och trofasthet där vi finns med i relationerna.

Expansion

Vi behöver vara vaksamma när vi expanderar så att det inte kommer att handla om en organisation eller ett samfund, för det handlar om en familj och om relationer. Vi får inte expandera utifrån att folk söker sig till oss för att vara med i en ”sak”. Det måste byggas på fördjupade relationer och en tydlig grund där vårt DNA är tydligt och klart presenterat.

Apostolisk ”input” och frigörande av nya ledare och tjänstegåvor

Vi måste arbeta utifrån att vi kommer in och finns kvar i församlingarna vi betjänar och som finns i relationer. Vi ska inte arbeta utifrån att komma in och predika en gång och sedan åka därifrån. Vi ska dela livet och ta tid med varandra. Det finns ingen annan väg att gå om vi ska göra detta på riktigt.

Det handlar om att vi behöver som ledare kliva upp och ut för att andra framtida ledare ska kunna kliva in och ta ansvar och växa in i ledarskapet. I familjesammanhanget handlar det även om att vi ser

Nordic team

till helheten, vi ser ledarfunktionen, familje- och ledarsituationen. Vi ser även ur ett familjeperspektiv att som far behöver man ställa frågan till sina "barn". Detta gäller nationellt, internationellt men även lokalt. Det är modellen hur vi som familj lyfter fram och tränar och insätter och frigör nya ledare. Det handlar även om hur vi skapar nya fördjupade relationer.

I andra ändan finns det även en inbyggd "mottagarkultur" där församlingarna enbart vill ha vissa personer och namn som de ser som "stora" när det som vi ser är de gåvorna och tjänsterna som finns. Kai säger att det finns många som sitter och väntar att de ska bli erkända. Och utifrån Bibelordet där det står att fädernas hjärta ska vända sig till barnen och barnens hjärta till fäderna. Det talar om att fäderna behöver erkänna barnen i ett första skedde. Vi behöver vara öppna för ny "input" om vi ska kunna se en uppväxling och kunna ta ett steg vidare i det vi vill se, Guds rike utbrett i alla olika områden av samhället.

Det finns även olika kulturer i olika länder. I Sverige finns det en kultur inom församlingarna att vänta på att bli inbjudna, även i Danmark. Det kan vara annorlunda i Finland och i andra länder är det också en annan kultur.

Det finns även en kultur i Skandinavien där församlingarna är vana att ta emot förkunnare som har en tema helg med undervisning. Det finns en svårighet att förstå den relationsbaserade familjetanken som vi står på. Vi är ett och vi är varandra, när vi bjuder in varandra i familjen behöver vi kommunicera och visa på att vi är en familj, ett hjärta och en kropp. Det handlar om att visa respekt för det lokala sammanhanget och respektera och förstå familjen samt att vara långsiktigt överlåten.

Betina ställde en fråga om det skulle hjälpa om vi skrev ned vad vi har på våra hjärtan och vilka regioner och församlingar som ligger på vårt hjärta. Denna fråga har Dave ställt tidigare till Teamet men inte fått någon respons.

En viktig fråga när det kommer personer från olika församlingar på besök är vilken auktoritet kommer de med. Svaret på detta handlar om relationer. Med fördjupade relationer växer tilliten, men man har även auktoritet som utsänd när man har ett mandat och kommer med ett Guds ord. Vi är ett team och ett hjärta med samma mandat att bygga upp varandra. Det handlar inte heller alltid om att korrigera och gå tillrätta; det handlar om strategier utifrån Guds hjärta med Hans kärlek. Det viktiga när vi går ut är att vi noggrant kommunicerar tillbaka med tydliga rapporter för att vara strategiska in i framtiden och lära känna och bygga upp varandra. Detta kräver tro, bön och praktiska lösningar.

Det är viktigt även på det lokala planet att vi bjuder in varandra till församlingarna men även till varandra som familjer om vi ska lyckas bygga vidare.

Daves ord utifrån Magnus Östbergs tilltal om att under tre dagar söka Gud.

Dave fick en psalm på väg till flygplatsen när han skulle söka Gud utifrån profetordet, det var Ps 108: *"En sång, en psalm av David. Mitt hjärta är frimodigt, Gud, jag vill sjunga och spela, ja, så vill 'min ära'. Vakna upp, psaltare och harpa! Jag vill väcka morgonrodnaden. Jag vill tacka dig bland folken, HERRE, och lovsjunga dig bland folkslagen. Ty din nåd är stor och når upp över himlen och din sanning upp till skyarna. Upphöjd vare du, Gud, över himlen och din härlighet över hela jorden. Ge oss seger med din högra hand och bönhör mig, så att dina älskade finner räddning. Gud har talat i sin helgedom: "I triumf skall jag utskifta Sikem och mäta upp Suckots dal. Mitt är Gilead, mitt är Manasse, Efraim är min hjälm och Juda min spira. Moab är mitt tvättfat, på Edom kastar jag min sko, över filisteernas land höjer jag jubelrop." Vem för mig till den fasta staden, vem leder mig till Edom? Har inte du, Gud, förkastat oss, så att du inte drar ut med våra härar, Gud? Hjälp oss mot fienden, ty*

Nordic team

människors hjälp är förgäves. Med Gud skall vi göra mäktiga ting. Han skall trampa ner våra ovänner."

Det som Gud talade om var att Dave skulle koncentrera sig på 45 städer och regionerna runt omkring dessa städer. Det var tydligt att det pastorala arbetet som Dave gör skulle fortsätta. Göteborg är en av de 45 städerna som tydligt kom upp för Dave. Dave säger att han måste fokusera tiden och kraften under de kommande åren. Han måste arbeta med att ta med människor/team till andra städer och församlingar och arbeta med att nå ut till den lokala regionen. Det är ett dubbelt utflöde, att åka ut men att ta med personer när han åker ut. Det är något nytt som sker. Vi kan inte göra det som vi talar om, om vi inte tar ett steg vidare med att nå ut med flera människor.

Chris och Dave säger även att de vill öppna upp sitt hem för weekend besök för vi ser att detta fördjupar vänskapen och relationerna.

Ungdomar

Hur kan vi samla ungdomarna inom familjen? Gör vi inget tillsammans går ungdomarna någon annanstans. Varför ska vi fostra upp ungdomar och ge bort dem för att någon annan ska lägga in sitt DNA i dem? Är det tid att göra detta nu? Om vi ska göra det behöver vi sätta samman ett team som arbetar med detta inom familjen i Norden.

Horred 17-19 maj 2012 torsdagskväll till lördag eftermiddag

Rörande konferensen 2012 så är fokus på att betjäna och skapa mötesplats för gud, gamla och nya vänner. Det vi behöver arbeta utifrån är att vi arbetar tillsammans som en familj mellan oss olika församlingar. Mat och städning är det största behovet för praktisk hjälp. Ett samarbete sker i första hand mellan Göteborgskyrkan och Uddevalla. Talare och tema tar Nordic team hand om. Det förväntas komma runt 220 personer.

För maten och frukost kommer det att vara tält uppställda utöver matsalen. I folkhögskolan är det bokad 90 personer där det även kommer att serveras frukost. Möjlighet för tält och husvagn finns. De kommer även att öppna upp sina hem för familjer och deltagare.

Jan, Samuel och Jörgen sammanstrålar i Horred och går genom det administrativa och organisatoriska, en tidsplan för leverans av program, talare och tema. Detta sker under sept-oktober. PA hjälp behövs. Lovsången ansvarar Frank & Betina för tillsammans med ett lokalt team. Möjliga tolk: Rickard från Horred, Tobias från Göteborg, Gustav från Göteborg, Magnus Ö från Västerås, Kajsa från Uddevalla.

En fråga är om vi ska ha barnvakt/passning under konferensen. Det som vi rekommenderar är att vi inte tar med barnen utan ordnar det hemma, men har man ingen barnvakt kan man komma och en lösning skulle vara att vi stödjer barnvakten med en finansiell gåva som tas från Nordic fonden eller att församlingarna tar med en barnvakt.

Nordic team träffas onsdagen den 16 maj 12.00 till torsdagen den 17 maj 12.00 i Horred. Nordiska ledarkonferensen 17-19 maj 2012 börjar vid lunch med ett ungdomsseminarium för utvalda ungdomsledare på torsdagen (12.00-16.00), sedan fortsätter konferensen 19.00 torsdagskväll till 16.00 lördag eftermiddagen den 19 maj.

Mats leder planeringen med ungdomsseminariet med Paul, Janne, Rickard, Andreas och Christian. Målgruppen är huvudungdomsledare/unga ledare (ålder (13-?)18-30). Detta ger en plattform att bygga vidare på in i framtiden. Detta behövs ett tydligt tidsschema och en tydlighet i genomförande, med en uppföljande långsiktig strategi. Återkoppling och kommunikation och detta bygger på att det

Nordic team

är en specifik inbjudan, dock är det teamets ansvar att utforma hur inbjudan ser ut. Ps 110:3, 1 Kung 12 om att rådfråga den unga generationen.

Håkan ser vilka som är kvar i regionen efter konferensen som kan sändas ut till de lokala församlingarna på västkusten och tala på söndagen.

Temat behöver handla om vad vi vill bygga vidare. Fil 3:16 tog Håkan upp som ett Bibelord, vilket handlar om att ta tillvara på det som vi lärt oss och vilket som är grunden som vi bygger vidare på.

("Pioneering the legacy") (build from the base – bygga från grunden) Huvudtalare att tillfråga är Stefan Swärd för ett undervisningspass om läget i den Nordiska regionen och ett seminarium med frågor och svar. Ett lunchmöte för att välkomna nya relationer som inte varit med tidigare. Större fokus på gemenskap och samtal. Lovsång och bön på eftermiddagen. Värdegrunden på förmiddagen och på kvällen profetiskt. Mindre seminarium kombinerat med lovsång.

Team för detaljplanering: Christian, Buck, Dave, Stefan, Betina, Chris and Samuel. Programmets huvudtema och huvudtalare ska vara klara inom två månader och allt klart den 5 dec.

Mandat handlar om att vi bygger utifrån vad Gud har gett oss, mobilisering handlar om att vi utrustar och tränar församlingarna att förstå visionen och leva ut den i sitt sammanhang och i staden.

Uppdrag handlar om att ta steget ut, uppdraget att bygga Guds rike. För denna rubriksättning behöver vi ha ordet följt av en kort beskrivning. Det kan även vara att i konferensen så använder vi dessa ord och begrepp för att bygga och förklara. **"Familj med uppdrag"** underrubrik: **"Villigt kommer ditt folk"** vilka Bibelord bygger vi på **PS 110**.

Inledning på lördagen

Pernilla inledde dagen med ett ord från Jes 52:7-12 ; *"Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion: "Din Gud är konung!" Hör, dina väktare ropar med hög röst, de jublar alla, ty de skall med egna ögon få se HERREN vända tillbaka till Sion. Brist ut i jubel tillsammans, ni Jerusalems ruiner, ty HERREN tröstar sitt folk, han återlöser Jerusalem. HERREN uppenbarar sin heliga arm inför alla hednafolkens ögon, alla jordens ändar skall se vår Guds frälsning. Drag bort! Drag bort! Gå ut därifrån! Rör inte vid något orent! Gå ut från henne, rena er, ni som bär HERRENS kärli. Ni skall inte gå ut med hast och inte vandra bort som flyktingar, ty HERREN går framför er, och Israels Gud avslutar ert tåg. "*

Vi befinner oss i en tid där Gud bygger upp sin församling. Han beskyddar, håller oss uppe och för oss fram. Vi har ett ansvar att vara en röst i världen och vi har inte heller höjt vår röst att visa upp och tala ut vad vi är och har. Jes 52:1-2 talar om att vi ska vakna upp som församling, höja vår röst. Som ett exempel talade Dave utifrån hur de i Basingstoke har arbetat med skuldsanerings hjälp, flera människor som kommer in för hjälp och de blir döpta och det som de kommer fram till är att ekonomin inte är problemet utan det handlar om att de inte lever sitt liv enligt det som Gud vill att de ska leva.

Hur ser det ut i de olika regionerna i Norden

Före sommaren beskriver Mats att det var en situation av mycket uppmuntran och rådgivning, mycket behov i alla olika områden. Men in på semestern talade Gud utifrån 1 Mos 2:8-17: *"HERREN Gud planterade en lustgård i Eden, österut, och satte där människan som han hade format. Och HERREN Gud lät alla slags träd som var ljuvliga att se på och goda att äta av växa upp ur marken.*

Nordic team

Livets träd liksom trädet med kunskap om gott och ont satte han mitt i lustgården. Från Eden gick en flod ut som vattnade lustgården och som sedan delade sig i fyra huvudgrenar. Den första heter Pison. Det är den som flyter runt hela landet Havila, där det finns guld. Guldet i det landet är gott och där finns också bdelliumharts och onyxsten. Den andra floden heter Gihon. Det är den som flyter runt hela landet Kush. Den tredje floden heter Hiddekel. Det är den som flyter öster om Assur. Den fjärde floden är Euftrat. HERREN Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att han skulle odla och bevara den. Och HERREN Gud gav mannen denna befallning: "Du kan fritt äta av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont skall du inte äta, ty den dag du äter av det skall du döden dö." Vi är som församling en trädgård. I den trädgården (där vi som ledningsteam är som Adam & Eva) är det naturligt att träden bär frukt, det ligger i deras natur, allt annat är onaturligt.

Paul talar om att det efter Zimbabwe resan har kommit in i en ny fas i församlingen. Ungdomarna har bett och delat sin vision omkring att förändra och påverka samhället. De startade upp "Lighthouse" för ungdomarna vilket nåt ut i hela regionen och även samlat samman ungdomar och kyrkor i staden och hela regionen.

Stefan delade att vi behöver tala och predika den större visionen, om att Guds rike är nära och att vi behöver vara fast grundande i ordet och vi behöver predika de grundläggande doktrinerna från bibeln för att bygga en tydlig grund. Vi ser även att ungdomar idag, även kristna ungdomar är väldigt osäkra och inte rotade i nått. Vi behöver predika och visa på vad familj är. Kristna ungdomar är konferens orienterade och öppna men det är i många fall det enda tillfället som de har under året där de får möjlighet att få riktig "föda". Ungdomar vill tillhöra men det finns få möjligheter att skapa en miljö där de tillåts tillhöra och skapa familjetillhörighet.

Andreas talade om att det vi behöver göra är att träna och utmana unga ledare så de planterar församlingar. Buck talar om att det runt om i världen växer fram en rörelse av ungdomar som vill leva kollektivt och leva församling i vardagen för att påverka samhället.

I Horred nästa år behöver vi starta upp och göra något bra av ledarträningen för yngre ledare. Det är ett startskott för hur vi väljer att göra, träna och uppmuntra framtida ledare samt skapar ytor där ungdomar kan skapa nationella och regionala kontakter. Detta kan ge en grund och stabilitet som påverkar 35 år framåt. Dessa första 3 timmarna på konferensen är det viktigaste under hela den konferensen för det bygger för framtiden.

Ett viktigt förhållningsätt delade Dave och det är att vi har fruktan och blicken fäst på Kristus och vad Hans hjärta är inte vad folkets hjärta och problem vill belysa. När vi förhåller oss på detta sätt så löser sig den mänskliga problematiken också upp.

Sphere day and relation

Det är tre olika situationer i östkustregionen som Buck lyfter upp, en Baptist församling i Insjön med Mike Ruben och Sion församlingen i Flen med pastor Daniel Steen. Buck har hänvisat Daniel till östkust teamet. Det tredje delen är Vallentuna bibelcentrum som Sven Nyborg leder. Det är Lasse Nyléns gamla församling. Denna församling i Vallentuna är en församling som Kjell Sjöberg var med och planterade. Sphere day på östkusten är den 3:e december.

På västkusten och i södra Sverige har de en dag i Staffanstorp den 1 oktober. De som har möjlighet att delta är välkomna. Det sker mycket. Sist de träffades var förväntan att 6 pastorer skulle komma men det dök upp 44 pastorer. När de nu flyttar ut till Staffanstorp visar det sig vilka som är beredda att resa en liten längre bit för att delta och om det är en djupare överlåtenhet i relationen. Den 27-28

Nordic team

oktober genomförs ett dygn i Norge. I Norge är det idag en andlig turbulens som helhet. Det finns en stor mängd "faderslösa" församlingar som söker efter en stabilitet och en grund, detta på grund av att alla nät och strukturer har fallit som innehållit fadersgestalter. I Norge så växer universalismen och dessa rötter finns inom stora delar av den svenska kyrkligheten också. Även i UK är det en stor röst med det postmoderna teologin vilket sprids in i flera unga kyrkor, och detta går samman med det sociala evangeliet som sprids. I Sverige är Stefan Swärd en motröst som förtydligar och belyser riskerna. Den 9 november är det en dag i Danmark, "The thing". Frågan för oss är om vi som familj förmår och vill vara en röst i samhället och i kyrkan. 21-22 oktober är det västkustkonferens i Göteborg.

Alla sammankomster behöver vi belysa våra grundvärderingar annars är risken att det kommer in nya relationer som enbart vill sprida sina doktriner. En tydlighet omkring våra grundvärderingar och DNA är väsentligt.

Administration

Som ett underlag finns anteckningarna från Skype mötet den 18:e augusti med Stefan, Mike, Jan och Samuel. Detta ger svar på och förslag på att ta detta vidare. Det viktigaste frågorna för teamet är att se vad fonden ska nyttjas till och hur inflödet till den ekonomiskt ska ske.

Något som vi behöver fundera över är omkring dessa ledarteamsdagar om vi behöver ett ytterligare dygn för att kunna få mera tid att samtala och bygga relationer.

Gällande kilometersersättning så är det anpassat till varje lands olika nivåer. Ser vi till nivåer så handlar arvudet omkring 4000:-/dag oavsett hur många sessioner, detta sett som ett golv. Detta ses som en riktlinje.

En möjlighet att se över hur vi gemensamt i den Nordiska regionen hedrar Dave & Chris och Buck & Patricia behövs. Att vi går igenom hur mycket som betalas och sedan administrerar det och betalar ut det från ett gemensamt konto. I detta finns en frihet utöver den gemensamma supporten att varje församling har friheten att betala. Ett team sätts samman och ser över detta och sätter en teologisk reflektion. Vi arbetar utifrån dessa punkter som är nu och församlingsföreståndare sammanträder och diskuterar vidare och ger riktlinjer tillbaka till Mike, Jan och Samuel. Dessa möten och samtal sker via Skype.